

Wij zijn de ouderraad en zoeken nieuwe leden



van links naar rechts; Lidewij, Carlijn, Kim, Barbara, Lotte en Lieke

Sommigen van jullie kennen ons al. Andere ouders kennen ons nog niet. Daarom stellen wij ons graag nog een keer aan jullie voor. Wij zijn het dagelijks bestuur van de ouderraad en organiseren verschillende leuke activiteiten voor de leerlingen van onze school. Dit doen wij vrijwillig met (op dit moment) zes ouders, samen met leerkrachten en andere ouders in verschillende werkgroepen.

Wat organiseren wij allemaal?

Wij organiseren onder andere jaarlijks het schoolreisje, Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en Carnaval. Maar we worden ook incidenteel gevraagd voor extra activiteiten, zoals de gezonde traktatie laatst bij de boomfeestdag. Daarnaast houden we ons ook bezig met de avond4daagse en vanaf volgend schooljaar gaan we helpen met de organisatie van de koningsspelen.



Maar weten jullie ook dat wij er voor zorgen dat de groepsouders ieder jaar voor de meesters en juffen een cadeautje kunnen kopen? Bijvoorbeeld om een verjaardag te vieren of voor een bedankje aan het einde van het schooljaar.

Meld je aan!

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Omdat er aan het einde van dit schooljaar enkele leden vertrekken (hun kinderen gaan beginnen op de middelbare school), komen er wat plekken vrij.

Dus heb jij leuke, frisse ideeën, een positieve mindset, ben je bereid de handen uit de mouwen te steken of heb je gewoon de behoefte om meer betrokken te zijn bij school?

Dan ben je meer dan welkom in ons gezellige team!

Ben je meteen om en wil je je opgeven? Dat kan op volgend mailadres; paschalis.or@kansenkleur.nl

Wil je eerst graag meer informatie? Spreek ons dan gerust aan op het schoolplein, of kom een vergadering bijwonen om zelf te ervaren wat het is. De eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur is op 10 mei om 20.00 uur en vindt plaats op school.

Voor een goede vertegenwoordiging van ouders uit alle leerjaren, zouden we vooral ouders uit de kleuterklassen willen aansporen om zich aan te melden.

En mannen, ook jullie zijn van harte welkom ;-).

Groetjes, de Ouderraad